

Den Haag, 1 mei 2014

P E R S B E R I C H T

Nieuw platform DOORBEEKDESTILTE.NL breekt lans voor slachtoffers van geweldsmisdrijf.

“De zorg na geweldsdelicten kan een stuk efficiënter voor zowel getroffen en als instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland”. Dat zegt Femke Ekelhof, drijvende kracht achter het platform www.doorbreekdestilte.nl. Zij lanceert daarom twee speerpunten voor haar platform en zal zich inzetten voor het verspreiden van kennis over deze speerpunten.

1. Minderjarigen kunnen, zonder toestemming van ouders of voogd, aangifte of melding doen van een geweldsmisdrijf bij de politie.

Voorwaarde is wel dat de minderjarige redelijkerwijs weet wat het delict en de consequentie van de aangifte inhouden. Als om welke reden dan ook het kind het niet zelf kan doen, dan mag een volwassen persoon dat namens het kind doen.

2. Door de cliënt (slachtoffer) écht de keuzevrijheid te geven bij het kiezen van een hulpverlener, zal de slagingskans van de therapie groter zijn.

Je kunt dit bereiken door profielen van beschikbare hulpverleners voor te leggen aan de cliënt, denk aan: karakter, werkwijze, specialisatie, leeftijd. De cliënt kiest dan zijn eigen hulpverlener. Dit komt de gezondheid van de cliënt ten goede omdat het de kans aanzienlijk vergroot dat er een klik is tussen cliënt en zorgverlener is. Daarbij is het goedkoper dan de huidige praktijk van 'trial & error': verschillende behandelaars af om de juiste klik te vinden met vaak veel frustratie en verdriet tot gevolg.

- E i n d e b e r i c h t -

Voor meer informatie neemt u contact op met Femke Ekelhof via:

GSM: 06-41292192

E-mail: femke@doorbreekdestilte.nl

Web: www.doorbreekdestilte.nl

Facebook: [facebook.com/FemkeEkelhof](https://www.facebook.com/FemkeEkelhof)

Twitter: twitter.com/FemkeEkelhof

Over Femke Ekelhof

Femke Ekelhof, schreef een autobiografische thriller over haar jeugdijaren, over zedendelicten, mishandeling, verwaarlozing en ernstige bedreiging. April 2014 werd haar boek: 'Gegrepen', uitgegeven door Uitgeverij Van Brug.

Op onverbloemde wijze beschrijft Femke wat haar is overkomen. De waarheid, maar dan rauw. Alle details zijn beschreven, hoe mooi of vies ook. Taboedoorbrekend. Een herkenning voor mensen die ook een traumatische gebeurtenis hebben moeten meemaken en een eyeopener voor hun vrienden, familie, docenten, klasgenoten en hulpverleners.

Met haar website www.doorbreekdestilte.nl wil zij anderen inspireren hun stilte na een trauma – van welke aard ook – te doorbreken. Het is op deze website mogelijk – desgewenst anoniem – je persoonlijke verhaal in te sturen.

